



1926-06-29
Dons, Ivar Kjær

Af Bjarke Dons

Hvorafor navnet? Ingen af Ivars fire søskende har Kjær i deres navn. Hans far har det heller ikke. Kun den ældste, Niels, af faderens 6 søskende har mellemnavnet Kjær.

Derimod er hans farfar døbt Iver Kjær Madsen Dons. Madsen og Dons efter hans far Mads Pedersen Dons. Bemærk at Iver er blevet til Ivar. Ingen af Ivers 7 søskende har mellemnavnet Kjær.



Iver Kjær (Madsen Dons) har en anden historie. Hans mormor, Karen Poulsdatter, født:Ravn, var gift to gange. Anden gang med Niels Nielsen Koch, der er far til Ivers mor døbt Sidsel Marie (Nielsen Koch). Første gang jeg kan se mellemnavnet Kjær brugt om hende er ved folketællingen i 1840.

Karens første ægteskab var med Iver Pedersen Kiær. De blev gift 28-06-1828, men Iver døde allerede i 1830 kun 26 år gammel uden at blive far.

Iver Kjær Madsen Dons har utvivlsomt navn efter sin mormors første mand. Hans mor har navn efter Iver Pedersen Kiærs mor, Sidsel Marie Laursdatter, født Møller Kiær.

Første gang jeg kan se Kiær brugt er ved folketællingen i 1801, hvor Sidsel Maries mand er Peder Iversen Kiær. Peder er søn af Iver Pedersen og er født 19-01-1755.

Bortset fra at Iver er blevet til Ivar, en skrivefejl af præsten?, kan navnet således spores tilbage til 1755. Kiær er blevet til Kjær og stammer fra 1801.

Det ældste af historien foregår i Smidstrup Sogn for det meste i Hastrup. Her har der sikkert været i et kær familien har taget / fået navn efter. Mads Pedersen Dons kommer fra nabosognet Viuf.

Således føjer Ivars navn sig ind i traditionen med at blive opkaldt efter sine bedsteforældre, - og så er der alligevel en krølle på den historie.

Det er nemlig det ældste drengbarn der opkaldes efter farfaderen, Ivar er næstældst. Hans storebror er opkaldt efter deres morfar, Anders Christian, sikkert fordi de er født langt væk fra Smidstrup i Nykøbing Mors, hvor han var købmand.

Af Birthe Thomsen
2015 fra: www.starch.dk

DANSK MAXI 95 KLUB december 1979

Referat fra sommerstævnet 1979 i Korshavn

Sommerstævnet blev i år holdt i Korshavn, Fyns Hoved, 4 - 5 aug. Sommeren 79 kan vist kendetegnes som kold med megen blæst. Det var derfor helt utroligt, at de dage, stævnet løb af stablen, havde sol og kun let til frisk vind.

De forskellige både med besætninger dukkede op i løbet af fredagen. I alt 8 både mødte op. Vi samledes om aftenen på færge- hotellet til en øl og morgendagens kapsejladbane blev livligt diskuteret. Lokalkendte hævdede, at vi havde lagt banen i det værst tænkelige område med høje toppede søer, når vinden var i vest og strømmen nordgående - så der kom mange nye forslag på bordet.

Søndag viste sig smilende fra begyndelsen, med solskin og let vind. Det viste sig, at den oprindeligt planlagte bane var vindmæssig ideel for dagens sejlads. Banen var ca. 25 sømil og gav 2 lange Rumskødssejladser og et dejligt afsluttende kryds.

Det blev Ivar Dons og Frede Vinum, der lagde sig alene i spidsen. Ved krydsmærket gik Dons under land for at få mindre sø. Vinum tog chancen og stak til havs. Dermed var løbet afgjort. Ivar Dons i Knøsen vandt klart med Vinum i Famcat på 2. pladsen og Benny Zebis i Lobe på 3. pladsen. Det var en dejlig sejlads, vinden friskede under sejladserne noget op, således at nogle af bådene måtte smide spileren.

Om aftenen havde vi præmieuddeling på Jægerhotellet. Den udloddede halvmodel fra Pelle Petterson måtte Frede Vinum aflevere til Ivar Dons. Desuden havde Pelle Petterson udloddet en stor pakke raketter, der blev brugt til supplerende præmier.

Søndag formiddag var vejrguderne stadig med os, og vi samledes på broen til skippermøde kl. 9. Alle besætninger fik ordre til at stille i land kl. 10 medbringende storsejl i pose samt 1 pilsner eller 1 sodavand per besætningsmedlem. Først når hele besætningen havde tømt deres flasker, måtte man gå i gang med at sætte storsejl (til stor jubel for børnene, der var de hurtigste til at tømme deres flasker). Det skal indskydes, at Ivar Dons kom let om'. "ved det - han var den eneste, der havde to storsejl, og det var der ikke taget højde for. Banen var på ca. 8 sømil. Benny Zebis vandt - med motoren gående under hele kapsejladserne for fulde omdrejninger. Efter kapsejladserne mødtes vi i land til præmieuddeling, 1 flaske Gammel Dansk. Alle hjalp flittigt Benny med at tømme den.

Vi var alle enige om, at det havde været et vellykket stævne, og vi hilste hverandre På Gensyn i Korshavn næste år.