

1899-05-12
Vinding, Elisabet F:Plesner

Af Lene Wessel

Fra Ingeniøren 7. maj 1999

Ingeniør årgang '23

Elisabeth Vinding var Danmarks anden kvindelige bygningsingeniør. På onsdag fylder hun 100 år. Da første verdenskrig gik ind i sin sidste fase, begyndte Elisabeth Vinding på Polyteknisk Læreanstalt i København. Det var i 1919. Fire år senere blev hun den anden kvinde i Danmark, som kunne kalde sig bygningsingeniør. På onsdag den 12. maj fylder hun 100 år. - Det var nok lidt af en modesag, at jeg begyndte at læse til ingeniør. Min far syntes det var en storartet idé, og min mor mente, at jeg skulle gøre det, jeg havde lyst til, fortæller hun.

Det, der først og fremmest trak hende ind i faget, var matematikken, og det var da også den, hun kom til at beskæftige sig med i sit arbejdsliv. Selv om der ikke var andre kvindelige studerende på bygningsretningen, blev det aldrig et problem: - Alle var utroligt venlige imod mig, undtagen én, som evig og altid skulle drille mig, for hvad skulle en pige dér? Til gengæld var der andre medstuderende, som havde et godt øje til klassens eneste pige. - Vi stod fire ved hvert tegnebord og mange mente, at de tre jeg stod sammen med, alle var forelskede i mig. Da min mand og jeg havde guldbryllup, dukkede en gammel studiekammerat op og sagde: Jeg var så spændt på, hvem af dem, De ville vælge. Og jeg tror, De gjorde det rigtige valg. Det er Elisabeth Vinding i hvert fald selv sikker på. I december 1923 blev hun gift med sin studiekammerat Preben Vinding, som hun nåede at holde krondiamantbryllup (65 år) med. Desværre døde han få måneder før de kunne fejre jernbryllup (70 år). I dag bor 100 års-fødselaren stadig i det fælles hjem i Birkerød, som hun passer med assistance fra en hjemmehjælper, som kommer et par gange om ugen, og daglige besøg af børn eller børnebørn. - Hvad jeg har set af plejehjem har ærlig talt ikke været fristende så jeg sagde på kommunen, at jeg nødig ville bo sådan et sted. I stedet gav de mig mange bekvemmeligheder så som håndtag og en slisk op til hovedtrappen.

VALGTE BØRNENE

I begyndelsen af 1920'erne kunne studerende ikke få SU eller anden støtte, og selv om Elisabeth Vindings far var forstander for Det kongelige Blindeinstitut, fik han ikke nogen fyrstelig gage. - Finansieringen af studiet var temmelig tvivlsom, men min moster, som var lektor på Rysensteen Gymnasium, mente, at jeg skulle have lov at gøre studiet færdigt, om jeg så skal betale for det. Efter eksamen så det heller ikke alt for lyst ud økonomisk. Det var svært at få arbejde, særligt for en pige, men også mange af drengene havde problemer med det. I første omgang tog Elisabeth Vinding et vikariat i matematik, og i 1927 rejste hun med sin mand til Tyrkiet, hvor han skulle bygge jernbaner. Selv tog hun sig af familien, men når der i perioder var brug for ekstra folk, arbejdede hun også som ingeniør. Dermed blev Tyrkiet det eneste sted, hvor Elisabeth Vinding kom til at virke som ingeniør. Tilbage i Danmark valgte hun at gå hjemme for at passe sine fire børn. - Det har jeg aldrig fortrudt, for er der noget så interessant som at se, hvordan børn udvikler sig. Det var også på grund af børnene at familien Vinding i 1930 besluttede sig til at forlade Tyrkiet, som de ellers holdt meget af. - Enten skulle

børnene på kostskole eller også skulle vi rejse hjem, så de kunne gå i skole i Danmark. Vi valgte det sidste, fordi vi ikke ville risikere at blive en ferieforlystelse for vores børn.

DEN DAGLIGE AVIS

Da børnene blev store, begyndte Elisabeth Vinding igen at undervise i matematik, og indtil for godt 20 år siden arbejdede hun på Birkerød Gymnasium. I dag er avisen en vigtig del af dagens program. - Det er ikke hyggelig læsning for tiden. Nej, det er fælt Kosovo og hvad det hedder alt sammen. Udover avisen læser hun romaner - helst specialudgaver med stor skrift, så hun ikke belaster øjnene så meget. Elisabeth Vinding har rejst meget. Ikke mindst fordi både en søn og en datter bor i USA, men det rækker kræfterne ikke til længere. Til gengæld dukker hele familien op, når fødselsdagen skal fejres den 13. maj hos et af de mange børnebørn. For venner og bekendte er der åbent hus på selve dagen, den 12. maj, fra kl. 12-14, Lindehøj Vænge 17, Birkerød. Det tidspunkt, der var angivet i sidste uges nummer af Ingeniøren, var forkert.

