

## Min barndoms jul på "Juulsgaard" i 50erne.

Min far, mor, storesøster og jeg sad i vores lille lejlighed i Svendborg og ventede på at min morbror Holger skulle komme i min morfars gamle Opel Kaptajn og hente os kl. 16. Vi kørte så ud til Egense kirke, hvor vi mødtes med min moster Anet og onkel Bent min mormor og morfar.

Der var altid fyldt i kirken. Vi kom for det meste så sent at vi måtte sidde oppe ved orglet, men derfra havde vi en god udsigt. Vi kunne se hvem der kom og hvem de var sammen med. Vi kunne se hvornår grevefamilien fra Hvidkilde kom og gik ind i deres private kirkestol og om de havde gæster med fra England. Kirken var altid smukt pyntet med en masse lys og gran og to store juletræer i koret.

Efter gudstjenesten måtte vi pænt vente på min morfar, der skulle ønskes glædelig jul af det halve sogn, fordi han var sognefogde. Endelig kunne vi køre til "Juulsgaard", hvor de to karle havde malket til aften og pigen var ved at gøre julemaden færdig. Kl. 18 satte vi os om det store bord med slagbænke på de tre sider i dagligstuen. Vi fik andesteg, flæskesteg og medister med kartofler, sovs og rødkål. Bagefter fik vi ris a la mande. Da vi var så mange, var der altid to skåle og to mandler, og de der fik mandlerne viste dem ikke frem før al risen var spist. Efter middagen gik alle damerne ud i køkkenet for at rydde til side og vaske op. Mændene satte sig igen ved bordet og gav sig til at spille kort om pebernødder. Birte og jeg gik rundt med min mormors puddelhund Sambo og pekingeser Fido og ventede på at de voksne skulle blive færdige. Det var en lang ventetid. Endelig blev de færdige og pigen og den ene karl fik fri, hvid de da ikke havde for langt hjem. De kom tit fra Jylland og så holdt de jul med os andre. Min morfar drillede os altid ved at trække tiden ud så længe som mulig. Omkring kl. 19.30 gik han op i den fine spisestue og tændte juletræet. Så blev fløjdørene slået op, og vi så med store øjne på det flotte træ, der nok var 2,3m højt. Det var pyntet med hjerter, kræmmerhuse, røde og hvide lænker, sølvpapirsstrimler englehår og en masse hvide lys. I toppen var der en stor hvid stjerne med glimmer på. Under træet var der fyldt op med gaver. Vi tog hinanden i hænderne gik rundt om træet og sang. "Et barn er født i Betlehem", "Det kimer nu til julefest", "Glade jul dejlige jul" og til sidst løb de "unge" rundt og sang "Nu har vi jul igen". Så blev der sat stole rundt om træet og alle blev sat ned undtagen vi børn, der med nissehuer på løb rundt og delte julegaver ud. Da vi endnu ikke rigtig kunne læse måtte vi have hjælp af de voksne. Der var en råben og en snakken, for alle skulle se hvad de andre havde fået og der blev delt konfekt ud.

Vi var som regel 12-16 mennesker alt efter hvor mange af min mors fire søskende, der var hjemme. Efter gaverne blev der ryddet op og de sidste lys pustet ud. Så gik vi alle ind i havestuen, hvor pigen havde dækket kaffebord med småkager, konfekt, frugt og nødder. Der var brune kager, klejner, finskbrød, vaniljekranse og jødekager. Der blev snakket og hygget. Vi legede med de ting vi havde fået. Det var legetøj, bøger og tøj. Vi kunne som regel få en af de voksne til at læse højt for os. Omkring kl. 23 pakkede vi gaverne ned i nissehuerne og blev puttet ind i den gamle Opel og kørt tilbage til Svendborg.

Lisbeth

*forst  
Julen har  
bragt*