



1864-04-19

Dons, Elisabeth Cathrine Caroline

Fra www.teatergreven.dk 2023

Af: Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947)
var lensgreve på Tranekær

Foto: Teatermuseet i Hofteatret



19. Januar 1889 - "Romeo og Julie" på Det Kongelige Teater.

Efter Bordet sad vi inde i Dagligstuen indtil vi skulle køre til Teatret. Der gik Gounods Opera *Romeo og Julie*, der var ganske godt besat, ikke mange Bekendtere: Tante Polly og Frederik, Fru Grøn med Datter og Greve og Grevinde Raben. Musikken er smuk og hvad Teksten angår er der noget romantisk og særlig mod Slutningen poetisk, i øvrigt er det vanskeligt at bedømme den, Virkningen skyldes her i dette Tilfælde Spillet og den flotte Udstyrelse i Dekorationer og Dragter for en stor Del. Frøken Dons og Ødmand sang som altid meget smukt, Ødmands Stemme er måske mere tiltalende, men så er Frøken Donses også kraftigere, de spillede begge ret godt, men ingen af dem ser videre godt ud.

4. Oktober 1893 - En teateranmelder udfordres til duel.

Folk er meget forbavsede over at Løjtnant Dons har udfordret Robert Henriques i Anledning af dennes Omtale i "Dannebrog" af Løjtnantens Søster, Sangerinden. Uagtet Artiklen ikke indeholdt andet end en skarp Kritik af Frøken Dons som Kunstnerinde og intet, der kan fornærme hende som Dame, har Dons alligevel påtaget sig en drabelig Skikkelse og har udfordret (!!) Jøden og Bladsmøreren Henriques "til en Kamp på Liv og Død" og har sendt to Sekundanter (Wegener og Krag) op til ham. Henriques har naturligvis afslået at duellere.

25. Januar 1900 - Besøg hos Oda Nielsen.

Jeg var ude på Frederiksberg hos Fru Oda Nielsen for at tale med hende om hendes Assistance ved Klubbens Fest. Hun ville helst synge franske Sange, da hun ikke var vant til at læse op. I højeste Grad venlig, næsten indsmigrende er hun og trods sin ret modne Alder ser hun ud som en lille Pige. Jeg havde større Herreselskab, Preben, Brødrene Carl og Daniel Bille-Brahe, Carl Moltke, Konow, Siegfried Scheel, Henrik Knuth, Dons og Otto Benzon. Jeg havde Otto Benzon og Løjtnant Dons ved mine Sider. Samtalen kom i Aftenens Løb til at dreje sig om Moderate Løjer og Benzon blev således, hvad han ynder, Midtpunktet i Forsamlingen.

6. Juni 1902 - Elisabeth Dons planlagte koncert i Haderslev.

Jeg havde Besøg af Løjtnant Dons om Morgen, han ville høre om Udenrigsministeriet kunne gøre noget for hans Søster i Anledning af de Haderslevske Autoriteters Vægning ved at lade hende synge i deres By. For at få lidt ordentlig Besked gik jeg selv op til Frøken Dons, der forklarede mig, at hun havde skrevet til Borgmesteren i Haderslev og anmodet om Tilladelse til at synge, hvorpå hun havde fået telegrafisk Svar fra Politimyndighederne i den nævnte By med absolut Forbud. Hun mente at det kunne være Chikaneri af Borgmesteren og at hun måske kunne opnå Tilladelse ved Henvendelse til Regeringspræsidenten. Hun tænkte at Udenrigsministeriet måske ville bane hende Vejen. Uagtet jeg var temmelig sikker på at Udenrigsministeriet ikke indlod sig herpå lovede jeg dog at tage mig af Sagen. Det gik som jeg havde spået, Kammerherre Krag erklærede, at Ministeriet hverken ville eller kunne blande sig i denne Sag. Det ville ikke nytte det fjerneste og kun tjene til at skabe Forviklinger. Ifald nu Frøken Dons en Gang senere rejser til Tyskland på Vejen f.eks. til Paris, risikerer hun at komme i Konflikt med de preussiske Autoriteter. Således gik det en af de Skuespillere, der var med i den fra Sønderjylland udviste Zangenbergske Turné, adskillige År efter befandt han sig tilfældig i Berlin. Der blev han opsporet og udvist, blot fordi han i sin Tid havde været Deltager i ovennævnte Turné. Quaaede mener, at alt dette er at føre tilbage til den tyske Kejser, der ikke kan tilgive det danske Hof at han blev afvist ved Guldbrylluppet i 92.

29. Marts 1917 - Besøg hos Viggo Jarls familie.

Tog et rart Bad henne i Studiestræde, for ikke at skulle stå i Kø, Badeanstalten er på Grund af Kulmanglen kun åben de 4 af Ugens Dage, tog jeg et Luksusbad, dem er der ingen rift om, da de er dyre. Det er en flink Bademester; han, der plejer at behandle mig; han fortalte, at Forstmand nu var midlertidig ansat ved Anstaltens Folkebade. Efter Frokost var jeg med Moder og Preben på et Par Visitter, blandt hos det rare gamle Søkendepar Heckscher. Preben og jeg forsøgte at træffe Georg Brandes, der havde bedt os aflægge ham et Besøg, det var et så pænt Brev fra ham. Vi kørte derud sammen med Forældrene, det var Faders sædvanlige Automobiltur. Jeg blev derpå sat af i Rosenvænget udfor Konferensråd Jørgensens. Konferensrådsinden så, trods Årene og Sygdommen, ligefrem skøn ud, og det syntes som om hun havde genvundet sin gamle Energi, hun var synlig glad ved at se mig. Også Konferensråden var meget venlig, han er meget rolig i Sammenligning med sin Frue. Der var en Del Visitter, sluttelig kom Axel Jarl, der lod mig forstå, at han havde længtes efter at gøre mit Bekendtskab. Fra Viggo var der ikke hørt længe, men Postforvindelsen med England er jo næsten ophørt. Glad ved mit Besøg. Oppe at prøve Tøj hos Børresen. Hyggelig Middag hos Forældrene, også Preben og Mary var tilstede, Komtesse Lerche sang kønt for os. Frøken Dons venter sig store Ting af Ingegerds Stemme, men forløbige må Stemmen fuldstændig hvile.