



1847-06-02  
Dons, Karen Pedersen

Der er to artikler

Fra [www.ugeavisen.dk](http://www.ugeavisen.dk) 2023  
Af Christina Møgelvang Mosegaard  
[chmo@jfmedier.dk](mailto:chmo@jfmedier.dk)  
Fotograf: Pontoppidan Aagaard.  
Kilde: Kolding Stadsarkiv.  
Foto: Public Domain.  
01 nov. 2022 kl. 15:31

**Karen døde ung, men lagde navn til  
friskolen: Her kan du se hvordan hun så ud**



Vester Nebel: Hos Vester Nebel Lokalarkiv er de altid på jagt efter nye fund.

- Det er lige så spændende, som at være på skattejagt, uanset om det drejer sig om potteskår, ting fra besættelsen eller et nyopdaget foto, siger arkivleder Kim Steinbach. Og netop et nyt billede er kommet frem i lyset hos lokalarkivet.

Her ser man Karen Pedersen Dons, som blev født i 1847 og voksede op på gården "Pederslyst" i Dons. Hendes forældre var gårdmand Peder Christiansen Dons og hustru Ane Christensdatter.

Hendes far var meget begejstret for undervisning og oplysning, og købte derfor et stykke jord i Vester Nebel til at bygge en ny skole. Han var tilsvarende glad og forventningsfuld over, at hans datter var trolovet med en skolelærer, nemlig Marinus Jørgensen, der var bror til den berømte Severin Jørgensen. Desværre døde Karen fjorten dage før brylluppet og hendes tilkomne måtte oprette skolen alene.

Den unge kvinde lagde dog navn til friskolen "Karensminde" på Ågårdvej 2 i Vester Nebel.

- Vi vidste ikke at der fandtes et billede, så det er en utroligt vigtigt opdagelse, fortæller lokalarkivet i en pressemeddelelse.

Af: Jens Peter Harbo  
Fra: Stamtavle over slægten Ravn ...  
Kolding 1918  
Foto(kopi): samme

**Karen Pedersen Dons**

f. 2. Juni, 1847, d. 7. Juni 1869,

trol. m. Kasper Marinus Jørgensen, f. i Rostrup 3. April 1845, d. 6. September 1878.



Søn af Lærer P. M. Jørgensen og Hustru, Karen Kirstine Jensen, Beder ved Aarhus. - Bror til »Højskolebladets Udgiver Konrad Jørgensen, Kolding, og Direktør Severin Jørgensen, V. Nebel.

M. J. var Seminarist fra Jelling, blev Friskolelærer ved Dalby Friskole og senere ved »Karensminde«, V. Nebel.

K. D. var Elev paa Kolds Skole 1866 og paa Askov 1867.

I Festbogen "Askov Lærlinge", side 20, gengives lidt af hendes Breve til Marinus J. Ogsaa denne Blomst maatte visne hurtigt, og det blev tomt i Hjemmets Have.

#### **Fra Mindebogen:**

Hun er gaaet ind til ham, af. hvem al Faderlighed har Navn i Himlen og paa Jorden, ham, som elsker ømmere end den bedste Moder. Hun er gaaet ind til ham, som har kaldet hende til det, himmelske Bryllup, hvis Blus aldrig slukkes, hvis Glæde aldrig formørkes af Taareskyen. Af pastor Ludvig Wagners tale i Sørgehuset 14. Juni 1869.

Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være lovet! I Herrens Navn skal den dyrebare pige fare vel, i dette Navn skal de sørgende bevares! Pastor Svejstrup.

Hun var et Barn, denne lille Pige, skønt hun var en fuldvoksen Kvinde; men det er ogsaa det bedste, der kan siges om et Menneske. Hun var et Guds Barn. Pastor Svendsen ved Kirken.

Lærer P. M. Jørgensen, Marinus Jørgensens Far, skrev en Sang paa fire Vers. Her det sidste:

Saa skal der staa en Brudfærd,  
som Jordens Sorger ej er værd  
og ej et Gran opvejer!  
Da juble skal vi højt i Sky  
Vor Skat vi fanger nu Paa ny  
og evigt vi den ejer.

Et Fjerdingaar efter Jordefærden indviedes Friskolen paa Karensminde, 20. Oktober 1869. Højskoleforstander Ludvig Schrøder holdt Indvielsestalen og sluttede med Ønsket om, at 'Mindet om Karen som en venlig Fylgje maa følge ham (M. J.) ud og ind i dette Hus, saa han derved kan føle sig hjemme her.